



משרד החינוך
הטבה לחינוך אוריוני



מרכז יצחק רבין
The Yitzhak Rabin Center

מה נזכיר? איך נזכיר?"

ערכה לציון יום הזיכרון ה- 19 לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין

לפני 19 שנים, ביום שבת, י"ב בחשוון 1995, נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין בתום עצרת תמיכה בתהיליך שלום שהתקיימה בכיכר מלכי ישראל בתל אביב. כדי להזכיר את דמותו של יצחק רבין, את פועלו ואת הירצחו נחקק בשנת 1997 חוק יום הזיכרון הקובע כי "יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין יהיה יום זיכרון ממלכתי. יום זה יזכיר במוסדות המדינה, במחנות צה"ל ובבתי הספר". בהצעת החוק ישנה מחלוקת לעסוק הן בזיכרון האיש והן בסוגיות שיווקדו לחשיבות הדמוקרטייה ולסכנות האלים מה שעלול לקרות אם נאפשר למחוקות לאיים על המרכיב החברתי המשותף.

הנחתת זכרו של יצחק רבין מחייבת התמודדות עם הרצת כאירוע מכונן בקורותיה של החברה הישראלית. רצח יצחק רבין מקום משמעוני בעיצוב הזהות של החברה הישראלית, מפני שהוא בבחינת תמורה אזהרה לכולנו, עדות למה שעלול לקרות אם נאפשר למחוקות לאיים על המרכיב החברתי המשותף.

האירועים שפקדו את החברה הישראלית בחודשים האחרונים גילו את פניה היפה של החברה, על גילויי הסולידריות וההתנדבות, אך לצד נחשפו תגבורות קשות של חוסר סובלנות, גילויי גזענות ואלימות, עד כדי פגיעה בסדר הציבורי ובשלטון החוק. תופעות חמורות אלה, בדומה לנגליוי ההסתה בתוקפה שקדמה לרצח רבין, מוכיחים את הצורך שלנו לחברת לשמר על גבולות השיח גם בעת מחלוקת ולא להיזדר כחברה למשעי אלימות קיצוניים המסכנים את קיומו כמדינה יהודית ודמוקרטיבית.

ביום הזיכרון ה- 19 לרצח רבין בחרנו לעסוק בשאלות הקשורות בזיכרון אישי וקולקטיבי ובאופן עיצוב הזיכרון, באמצעות ערכות הפעולות המצוՐפת. באמצעות ערכות רצח או נבקש לתלמידים שנולדו שנים לאחר רצח יצחק רבין, להתוודע לדמותו ולפועלו מחד ולדעת בדרכים השונות שבחן ניתן לציין את יום הזיכרון הממלכתי ועל ידי כך יהיו שותפים בבחירת הדגשים הרלבנטיים והאקטואליים.

הערכה כוללת שני מערכי פעילות המותאמים לתלמידי בת הספר היסודיים ולתלמידי בת הספר העל-יסודיים. לכל מערך פעילות מצורפת כרזה חינוכית החולמת את התכנים ואת הפעילויות המותאמים לגיל התלמידים וליכולותיהם הקוגניטיביות והרגשיות. המרכיבים כוללים הצעות שונות וחולפות לפעילויות. המורה, על פי שיקול דעתו, יבחר את הפעילויות המתאימה לתלמידיו.

1. פעילות פתיחה – מדוּעַ אָנוּ זָכְרִים אֶת יִצְחָקִ רֵבִין? (במלואה)

המורה יפתח בדברים הבאים:

mdi שנה אלו מציינים את יום הזיכרון ליצחק רבין.
בשנת 1997 קבעה הכנסת כי חלה חובה על בתיה ספר ומחנות צה"ל לקיים פעילות העוסקת בדמותו של האיש ובחשיבותו של הדמוקרטיה.
מאחר שעברו 19 שנים מאז נרצח, נבקש להזכיר מי היה יצחק רבין.

למורה: כדי להיעזר במצגת "אבני דרך" (4.17) המתארת את הביווגרפיה של יצחק רבין הנמצאת בקישור המצל"ב או בכל מצגת / חומר אחר המתאר את חייו ואת פועלו של יצחק רבין.
<http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Educationalactivities/Kits/18Th/Default.aspx>



בתום הצפייה תפנה המורה לתלמידים את השאלות הבאות:

1. האם למדתם משהו חדש בעקבות הצפייה במצגת?
2. מדוּעַ יָשָׂרֵךְ אֶת יִצְחָקִ רֵבִין? יש לרשום את התשובות על הלוח).



המורה ידונ עם התלמידים בתשובות השונות שהתקבלו. לטובת הדיון יש לשים דגש על פועלו של יצחק רבין: כמו ש"הלך בשביili ישראל השונים" כאיש צבא, דיפלומט, ח"כ, שר ור"מ והן על מנע הרצח ומחירות: רצח פוליטי, ערעור על עיקרונו שלטון העם, פגיעה בעיקרונו שלטון החוק ובעיקרונו ההסכם - כל אותן "חבקים" המכוננים אותנו כחברה ומיצרים את הסולידריות החברתית, על אף הפלורליזם החברתי וחילוקי הדעות.

2. הצגת הכרזה שעוצבה לציון יום הזיכרון ה- 19 ליצחק רבין בבתי הספר העל-יסודים: (במלואה)

המורה יציג את הכרזה ויסביר כי הכרזה זו נבחרה במקום הראשון בתחרות עיצוב כרזות לציון יום הזיכרון ה-19 ליצחק רבין. המורה יבקש מהתלמידים לציין אלו אסוציאציות, תחשות ורגשות היא מעלה בהם.

להלן מבחר שאלות לדיוון:

1. מה רואים בכרזה? אילו אלמנטים מופיעים בה ואיזה "סיפור" הם מספרים? (למורה: יש להתייחס לשביל ישראל, לאופן המרוטש של הסימן של השביל, לאבן, למשפט "הלך בשביili ישראל" וכיו'?).
2. אילו מחשבות או רגשות מעוררת לכם הכרזה?
3. האם הכרזה מתאימה לציון את יום הזיכרון השני ליצחק רבין? אם כן מדוּעַ? ואם לא, מדוּעַ לא?
4. מדוּעַ מופיעים בתחום הכרזה שני תאריכים מקבילים? י"ב בחשוון ו – 11.4?
5. מדוּעַ מופיע תחת הכיתוב בעברית כתוב נסף בעברית?
6. האם לדעתכם הכוורת מתאימה לכרזה? איזו כוורת חלופית הייתם מציעים?
7. האם יש רמז בכרזה לאופן בו יש לזכור את יצחק רבין?



למורה:

בהמשך הערכה מצויות שתי פעילויות נוספות. הראשונה מיועדת לתלמידי חט"ע בלבד, השנייה, יכולה להתאים לתלמידי חט"ב וחט"ע. היכרותך עם הכתיה, מסגרת הזמן העומדת לרשותך והתרשותך מהפעילויות יאפשרו לך להחליט האם וכייד לעשות בהן שימוש. במידה ותחליט שלא להמשיך עם הפעילויות הבאות, יש באפשרות לעשות שימוש בדברי הסיכום המצוים בסוף המუון.



פעילות לחט"ע: מה נזכר ואיך נזכיר את יצחק רבין?

(לטובת הפעילות מומלץ להציגו ב"חוק יום הזיכרון ליצחק רבין" (ראו בסוף))

המורה יפתח ויאמר: בשנת 1997 התקבל חוק "יום הזיכרון ליצחק רבין" בכנסת ישראל, המנחה לציון את יום הזיכרון בתבי הספר ובמחנות צה"ל.

1. האם אתם מכירם חוקים נוספים המנחים "לזכור"? (ניתן להיעזר בסמרטפונים)
2. מדוע לדעתכם יש חובה חוקית לציין בתיה"ס ובמחנות צה"ל את יום הזיכרון ליצחק רבין?



למורה: אפשר לשאול גם באופן שונה: بما לדעתכם שונה יום הזיכרון ליצחק רבין מימי זיכרונו אחרים באותה השנה הישראלית?).



מטרת השאלה זו היא לעורר שיח על אודות היעדר הקונסנסוס / ההסכמה שביב יום הזיכרון ליצחק רבין - הן סביבה ה"מה" (מה זוכרים) והן סביבה ה"איך" - איך נזכיר ולהזכיר).

פעילות: המורה יבקש חמישה מתנדבים מכל תלמידי הכיתה, כל אחד מחמשת התלמידים יתבקש לענות בכתב על הכרטיסייה "מה נזכר":

מה נזכר?



בחר/י את 3 העבודות החשובות ביותר (לדעתך) הקשורות ליצחק רבין, וכתב/י אותן מטה:

.1
.2
.3

על בסיס העבודות שרשמת, ציין/י מה לדעתך צריך לזכור ביום הזיכרון ליצחק רבין

- .1
.2

בתום העבודה יציגו חמישת המתנדבים את תשובותיהם בפני הכיתה. המורה ישקף לכל התלמידים את המורכבות / הפלורליزم המחשבתי הסובב את יום הזיכרון ליצחק רבין באמצעות השאלות הבאות:

1. האם יש דמיון בין התשובות? היכן בא הדמיון לידי ביתוי?
2. האם יש שונות בין התשובות? היכן בא השוני לידי ביתוי?
3. מה צריך לזכור ביום הזיכרון ליצחק רבין? האם כלל הכיתה מסכימה?



למורה: בתום הדיוון על התכנים אותם יש לזכור ולהזכיר ביום הזיכרון ליצחק רבין, כדאי לדון על ה"איך" - כיצד נזכיר את יצחק רבין. מטרת היחידה היא לנשות ולהפוך את התלמידים לשותפים בתהליך החשיבה אודות אופן ההנצחה.



המורה ישאל:



1. כיצד לדעתכם נכון לזכור את יצחק רבין? באיזה אופן ראוי לציין את זכרו?
2. על מנת לאתגר את התלמידים סביר שאלת זו, ניתן להזכיר להם את שירו של יהוזה עמיichi "שהר הזיכרון יזכור במקומי". את השיר ניתן למצוא בקלות באינטרנט (google).
3. אם השאלה הזו הייתה נשאלת בכיתה אחרת, בבי"ס אחר, האם היינו מקבלים תשובה/ות דומה/ות/שונה/ות? הדגמו.

למורה: ניתן להמשיך את העיסוק בשאלת "كيف יש להזכיר לזכרו את יצחק רבין" באמצעות הדיממות הבאות.
אופן הפעולות: בין כדיין בפורות מלאיה, בין כעבודה בקבוצות פעילות.



דילמה מס' 1



בשבוע שלאחר רצח יצחק רבין שימשו קירות בית הספר "גנים" לוח לביטוי הכאב והתסכול שחושו התלמידים לאחר הרצח.
כל שחלפו השנים, החל הכתיבה לדוחות ולקריאת יום השנה ה- 19 לרצח יצחק רבין החליטה הנהלה לסייע מחדש את קירות בית הספר תוך שימור ומסגור הקטועים מכתובות הקיר.

1. האם אתם מסכימים עם ההחלטה? מדוע?
2. אם הסכמתם עם ההחלטה האם יש צורך לשמור הכל או רק חלק מהכתבות?
(עפ"י – אלו קרייטריונים היוiTם בוחרים מהכתבות לשמר?)

דילמה מס' 2



חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז 1997 קובע בסעיף 5:
בתמי הספר יצוין יום הזיכרון
– בפעולות שבין יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין,
– בפעולות שיוקדו לחשיבות הדמוקרטיה ולסכנות האלים לחברה ולמדינה.

לטענת בית הספר "шибולי ציון", רוב מכירע של המורים, התלמידים והורי התלמידים התנגדו לדרכו של רבין ולדרכם של ממשיכיו. ממניעים אלה טענה הנהלת בית הספר כי היא מסרבת לעסוק בדמותו של יצחק רבין (להימנע מ"איידיאליזציה" לדבריה), אלא אם יותר להם לעסוק בדמותו מנוקדת מבט ביקורתית.

1. אילו המפקחים על בית הספר האם היוiTם להנחלת בית הספר לנוכח – כפי שהיא רואה לנכון?
2. לאיזה רמה של קונסנזוס / הסכמה רחבה (אם בכלל) צריך להגיע בכל האמור לאופי ההנצחה ומטרת ההנצחה? האם נכון להגיד בחוק לציין זכרו של יצחק רבין?

דילמה מס' 3

חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז 1997 קובע בסעיף 5:

בבתי הספר יצוין יום הזיכרון

- בפעולות שבוחן יועל דמותו ופועלו של יצחק רבין,

- בפעולות שיקדשו לחשיבות הדמוקרטיה ולסכנות האלים להברה ולמדינה.

רנו, מנהל בית הספר "זמיר", מתנגד לפולחן האישיות (לדבריו) שבב דמותו של יצחק רבין, ועל כן הוא מסרב לעסוק בתכנים הקשורים לביגורפיה של יצחק רבין ביום הזיכרון הממלכתי. כמו כן, טוען המנהל, שהוא מאמין מתומד עם הנושאים "חשיבות הדמוקרטיה" והסכנה שבאלימות" במהלך השנה, ועל כן דיוון בהם לא יעניק נופך מיוחד ליום הזיכרון. לכן, מעיד רנו, ליצור מפגשים עם נוער ערבי ביום הזיכרון לרצת רבין.

1. מה דעתך על החלטה שקיבל מנהל מנהל בית"ס?

2. האם יש לאפשר למנהל בית הספר להחליט באיזה אופן הם רוצחים לציין את יום הזיכרון ליצחק רבין?

דילמה מס' 4

חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז 1997 קובע בסעיף 5:

בבתי הספר יצוין יום הזיכרון

- בפעולות שבוחן יועל דמותו ופועלו של יצחק רבין,

- בפעולות שיקדשו לחשיבות הדמוקרטיה ולסכנות האלים להברה ולמדינה.

מועצת התלמידים בבית הספר פנתה להנהלת בית הספר בבקשתה לציין את יום הזיכרון ה-19 ליצחק רבין באופן מעט שונה מזה שהיה עד כה. חברי מועצת התלמידים הסבירו כי לדעתם הדרך הטובה ביותר לצין את יום הזיכרון הוא ביצירה של "מעגלי שיח" שבמורק שליהם ימודד דיון אודוט ביטויי הגזענות וחוסר הסובלנות שבאו לידי ביטוי בהפגנות וברשות החברתיות במהלך מבחן "צוק איתן".

1. מה דעתך על הצעתה של מועצת התלמידים?

2. האם יש לאפשר לחברי מועצת התלמידים בבית הספר ליעץ להנהלת בית הספר בקשר
זה? הסבירו את עמדתכם

המורה יסביר:

אנו למדים כי אין הסכמה ברורה בשאלות החשובות "מה צריך לזכור ביום הזיכרון ליצחק רבין", ו"איך כדאי לזכור ולהזכיר", עם זאת, ברור לאור פעילות הפтиיחה, כי עצם מלאכת הזיכרון, עצם העיסוק בדמותו, בהירצחו ובדמותה של החברה הישראלית לאחר הרצח, גם אם יש עליה מחלוקת וגם אם היא מלאה באיסכומות - עדין היא מקיימת את הציוני החברתי "לא תשכח", הזיכרון נועד לשרת את החיים. אין שbill אחד בלבד של זיכרון, אלא כמה שבילים.

פעילויות נוספת לבחירה לחט"ב – חט"ע: חשיבותו של זיכרון

המורה יפתח: היום אנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין.
לחח השנה שלנומושפע בימי זיכרון רבים.

1. אילו ימי זיכרון אתם מכירים? (יש לכתוב את התשובות על הלוח)
2. במה ימי הזיכרון דומים זה לזה? שונים זה מזה? הסבירו (מטרת השאלה היא לעורר שיח אודוט הטיפולוגיה של ימי הזיכרון – ימי זיכרון מלכתיים – לאומיים, ימי זיכרון אוניברסליים וימי זיכרון דתיים, אזכורות אישיים – משפחתיים ליקירינו וכיו'ב).
3. מדוע חשוב לזכור? (המורה תאסף כמה תשובות ותכתב את עיקרן על גבי הלוח)



המורה תנחה את הכתיבה להתחלק ל- 6 קבוצות פעילות, כל אחת מהקבוצות תקבל את אחת הכרטיסיות של להלן ("על זיכרון ועל שכחה") ותתבקש להתייחס לשתי השאלות שבסופה.

על זיכרון ועל שכחה – עברו קבוצות 2 – 1



קראו את הקטע וענו על שתי השאלות

על זיכרון ועל שכחה
 נמי כוחות ניתנו לנו: זיכרון ושכח. אי אפשר לנו בלבדי שנייהם.
 אילו לא היה לעולם אלא זיכרון, מה היה גורלו? היינו כורעים תחת משא הזיכרונות.
 היינו נעשים עבדים לזכרון, לאבות אבותינו. קלستر פניו לא היה אז אלא העתק של
 דורות עברו.
 ואילו הייתה השכח המשתלטת בנו כליל כלום היה עד מקום לתרבות, לפחות, להכרה –
 עצמית, לחוי נפש?
 ...וללא נשתרמו בזכרון האנושות דברים יקרי ערך... זכר תקופות פריחה ומאמצי חירות
 וגבורה...היינו נמקים בדלותנו ובבערותנו, עבדי עולם. **ברל צנלסון**

1. מדוע חברה זקופה לזכרון?

2. אין הייתה ראיית חברה שזכרת כל דבר?

על זיכרון ועל שכחה – עברו קבוצות 4 – 3



קראו את הקטע וענו על שתי השאלות

על זיכרון ועל שכחה
 נמי כוחות ניתנו לנו: זיכרון ושכח. אי אפשר לנו בלבדי שנייהם.
 אילו לא היה לעולם אלא זיכרון, מה היה גורלו? היינו כורעים תחת משא הזיכרונות.
 היינו נעשים עבדים לזכרון, לאבות אבותינו. קלסטר פניו לא היה אז אלא העתק של
 דורות עברו.
 ואילו הייתה השכח המשתלטת בנו כליל כלום היה עד מקום לתרבות, לפחות, להכרה –
 עצמית, לחוי נפש?
 ...וללא נשתרמו בזכרון האנושות דברים יكري ערך... זכר תקופות פריחה ומאמצי חירות
 וגבורה...היינו נמקים בדלותנו ובבערותנו, עבדי עולם. **ברל צנלסון**

1. מדוע חברה זקופה לשכח?

2. אין הייתה ראיית חברה שאינה שוכחת דבר?

על זיכרונו ועל שכחה – עבר קבוצות 6-5



קראו את הקטע וענו על שתי השאלות

11 שני כוחות ניתנו לנו: זיכרון ושכחה. אי אפשר לנו בלבדי שניהם. אילו לא היה לעולם אלא זיכרון, מה היה גורלנו? הינו כורעים תחת משא הזיכרונות. הינו נעשים עבדים לזכרון, לאבות אבותינו. קלשון פניו לא היה אז אלא העתק של דורות עברו. ואילו הייתה השכחה משתלטת בנו כליל כלום היה עד מקום לתרבות, לפחות, להכרה – עצמית, לחמי נפש? ...לא נשתרמו בזכרון האנושות דברים יקרים... זכר תקופות פריחה ומאמצי חירות וגבורה...הינו נמקים בדלותנו ובבערותנו, עבדי עולם. **11**

ברל כצנלסון

1. מה המשמעות של ימי זיכרונו עבור חברה?
2. איך יום זיכרונו משמעותי במיוחד עבורכם ומהו?

בתום העבודה הקבוצתית, תשלח כל קבוצה נציג שיציג את התשובות והמסקנות שאלייהן הגיעה הקבוצה.

המורה יסביר:

יש לשלב בין הזיכרון והשכח: **עתידה של חברה המדגישה רק את חשיבותו של הזיכרון הוא להשתעבד** לזכרונותיה. במצב זה כל תרבותה של החברה סובבת סביב הנצחת העבר והמסורת – דבר הופך למשא בלתי אפשרי שכן (1) הזיכרונות מצטברים ללא סוף ולא יהיה "די מקומ" לכלם. (2) חברה זו עשויה לכורע תחת הנטול של זכירת כל המאורעות של עברה. (3) חברה שתעסק כל הזמן בזכרונותיה לא תפתח שכן היא תהיה עסוקה בעברה תוך שהיא מזינה את ההווה ואת המבט לעתיד. חברה שכזו לא יתחולל עסקוק ביצירה וביזומה חדשה. עם זאת, **קיים ללא זיכרונו הוא בבחינת הווה ללא עבר**. ללא תרבות, ללא מודע, ללא המשכיות. **חברה השוכנת את עברה היא חברה דלה ללא מורשת תרבותית.** השילוב האידיאלי הוא לעיר את העבר בחיה העם בהווה ולמזג את הזיכרון הפרטני של האדם עם הזיכרון הלאומי – האדם אינו נזכר בהיסטוריה הלאומית אלא הופך אותה לערך משמעותי בחיווי.

שאלות לסייעם הפעילות "חשיבותו של זיכרונו"

1. מה גורם לבכם להתחבר לימי הזיכרון השונים? (זיכרונו אישי קרוב, טקס / שיעור בבייה"ס, הרجل מן הבית, תמונות או סרטים מספריים סייפור וכו').
2. האם האדם הוא הבוחר מה לזכור ומה לשכח?



למורה: התשובה לשאלת זו אמורה להוביל למסקנה כי הזיכרון האישי מרכיב מהוויתות שונות שחרתו בთודעינו ולעומתו זיכרונו לאומי **עובד מודע** – גורמים שונים בתקופות שונות בחרו להזכיר אירועים מסוימים ולהתעלם מאחרים, כשבחירהו האירועים ישנים שיקולים שונים.



סיכום:

יום זיכרונו הוא יום שבו אנחנו, כחברה, נזכיר ונציריהם. חברת נבנית על יסודותיה של החברה הקיימת ומשיכה אותה. הלקחים והאגרים העולמים מהרצח, הופכים את הציויו "לא תשכח" לחקל בلتוי נפרד מהמלאת המוטלת על כל אחד ואחת מאננו, בדרך ל"חברת המופת" שאנו רוצים כל כך בכינויה, ורוצים כל כך להיות חלק منها. ניתן לקרוא את הקטע שנכתב يوم לאחר הירצחו של יצחק רבין ע"י העיתונאי נחום ברנע. הקטע פורסם בעיתון "ידיעות אחרונות", או לחילופין את השיר "קדיש לראש הממשלה שנרצח"

"כל ישראלי יזכור בשנים הבאות איפה הוא היה בלילה أمس. אין שמע את הבשורה המרה, אין עדן לבו דום ומיינו התהפהכו. אין התיפוי בבכי.
רצח יצחק רבין הוא טרואמה לאומית קשה ביותר... ישראל איבדה أمس לא רק את ראש הממשלה שלה... היא איבדה הרבה מאוד עצמה, מה יכולת שלה לחיות בחברה, להידבר, להכיר. למעשה, ככל המשחק הדמוקרטיים, שקיימו אותנו לא רע ממש קרוב לחמשים שנה, עומדים בסימן שאלה....
הוא השתייך לדור שהקדים את חייו לשירות המדינה. הקירירה שלו הייתה מאוד יוצאת דופן בעולם הדמוקרטי: מאז שהיה נער, קרוב ל - 60 שנה, עבד בשבייל המדינה במשרה מלאה"

(נחום ברנע, להתעורר אל מדינה אחרת, ידיעות אחרונות, 5 בנובמבר 1995)

נספח**קדиш לראש ממשלה שנרצח****מאת בארי צימרמן**

מדי שנה מתפרק בשנה שלמה הלילה בו נרצח יצחק כבוי
לפניהם שנה זה היה קרוב יותר
ובשנה הבאה זה היה רחוק יותר
ולכון הקאב של השנה שונגה מזה של השנה שעברה
וגם הקאב של השנה הבאה יהיה שונגה
ועכשיו הקאב של עכשו

מה הוא הקאב הזה?
הרי רבים מתו ורבים יموתו
מהם שהכרנו ומהם שלא הכרנו, שהבנו ושלא יבנו
וכל אחד יקר ליקיריו וצובר לזכריו
וכל אחד הוא עולם מלא של אדים
ולכל אחד נפש וגור פגמים ודם

ומזמן של ראש הממשלה שנרצח הולך ומתפרק עם השנים
ומדי שנה, בסתו, אנחנו מחזירים אותו אלינו
את אהינו יצחק, הרצום, המTEL בכבר הלב
ואין בידינו להחיתתו אלא לזכרו בלבד
שעמד בראשנו וצא בראש צבאותינו
והיה בוגרי גדול של עצמותינו
ואחד משלנו רצח את ראש הממשלה שלנו
שם על אהינו יצחק
בשניה, ברען, בנימוקי תועבה

ואני, אני אני בא

ושוב סתו, ושוב אנו זוכרים את יצחק המת
וכל עוד נזכר הוא לא ימות באמת.

נספח – חומר העשרה למורה



"זיכרון" הוא יכולתו של אדם לאגור מידע במוחו. נהוג לחלק את הזיכרון האנושי לשולש סוגים:

1. זיכרון מיידי – האחראי על יכולתנו לזכור לפחות שנייה אחת תמונה חזותית או תחשות מגע גם אחרי שאלות נעלמים.
2. זיכרון עבודה – הזיכרון המודע שלנו שביכולתו לשמר מידע במוח לפחות לא יותר מזקה. אדם זכר דברים רבים רק חלקם הקטן מצוי בתודעתו בזמן נתון למשל, אדם יכול להיות בעת ובעונה אחת תלמיד, חבר טוב ואוהד קבוע כדורגל כלשהו ובאופן טבעי זיכרונו העבודה שלו יוכל מידע שונה כאשר הוא לומד בכיתה, יוצא עם חבריו למסיבה או צופה במשחק כדורגל.
3. זיכרון לטוח אורך – יכולתו של אחד הכדורגל לזכור, גם בעת צפיה במשחק, את היצירות האחרונות שלמד בשיעור ספרות מתאפשרות על ידי סוג זה של זיכרון שאינו מוגבל בזמנים אומקומות.

הזיכרון לטוח אורך משמש גם כבית אחסון לניסיונות מסוימים אשר אנו רוצחים לקשר בהמשך החיים. הוא מכיל שני סוגים זיכרון עיקריים – אינפורמציה וכישורים (= יכולות ספציפיות שאנו מפתחים על מנת לבצע מגוון משימות).

זיכרון קולקטיבי הוא מונח שטבע הפילוסוף והסוציאולוג הגרמני מוריס האלבוקס שימושו זיכרון משותף לכל החברה, חלק מתודעה משותפת.

הנחה היסוד העומדת בסיס המושג היא כי העבר הנשאר בתודעתנו אינו העבר כפסותו, אלא הדימויים שלו. דימויים אלה הם לעיתים בעלי מבנה מורכב וסלקטיבי כמו מיתוסים. במובן זה, הזיכרון הקולקטיבי הוא תמיד מערכת בה משתלבים זיכרון עובדות העבר יחד עם דימויו.

הזיכרון הקולקטיבי כולל אירועים של העבר שלא נחו על ידו באופן ישיר, אלא הועברו על ידי אחרים. הזיכרון הקולקטיבי (בניגוד לזכרון אישי שהוא נושא האדם מתוך אירועים שונים שאינם חוויה באופן בלתי אמצעי על ברחו) נזקק למתחוכים אשר יעצבו את דמותו ויהפכו לוلقזה. סוכני הזיכרון הקולקטיבי יכולים להיות החינוך והבלתי פורמלית הנמצאות בקשר ישיר ויום-יומי עם האזרח לאורך השנים הקריטיות של עיצוב זהותו החברתית. למורה המעביר את החומר הנלמד יש כוח עצום וביכולתו להשפיע על מה שיזכור וכיידן יזכור הילד את התכנים הנלמדים.

ההורמים הנמצאים בمعالג הקרוב ביוטר בכוחם להשפיע על עיצוב זהותו ותפיסתו של הילד את העבר. סוכן זיכרון קולקטיבי נוסף הוא התקשרות המשתמש בטכנולוגיות שברשותה ובוררת את תומנת המציגות שאיתה היא חפץ להציג וכן היא יוצרת תודעה ציבורית אחת.